

KERKBLAD



26e jaargang nr. 7 - maart/april 2019

Pasen 2019

*Geboren worden
is ontwaken;
ontwaken,
is opstaan;
opstaan
is gaan;
gaan
is aankomen;
aankomen
is opnieuw
geboren worden.*

*Onderweg zijn
is kijken;
kijken
is weten;
weten
is hopen;
hopen
is doen;
doen
is onderweg zijn.*

*Beminnen
is geven;
geven
is ontvangen;
ontvangen
is openen;
openen
is komen;
komen
is beminnen.*

Voor eeuwig.





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen vanaf 7 april om 9.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 17 maart

2e zondag in de 40-dagentijd
(paars)

Ds. P. Schelling, Monster
m.m.v. de Zandkunstenaar
Gert van der Vijver
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 24 maart

3e zondag in de 40-dagentijd
(paars)

Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: 40-dagentijd KiA, Kerk,
Pastoraat

Zondag 31 maart

4e zondag in de 40-dagentijd
(paars)

Mw. B. Broeren, Puttershoek
Collecte: Diaconie, Kerk, Missionair

Zondag 7 april

aanvang 9.30 uur

5e zondag in de 40-dagentijd
(paars)

Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: 40-dagentijd KiA, Kerk,
Pastoraat

Zondag 14 april

Palmpasen (paars)

Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk,
Jeugdwerk, JOP

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met Joke Kruik, tel. 484530.



Opruimen



Jarenlang heb ik romans verzameld over het leven in de pastorie. Op een gegeven moment bezat ik ruim honderd pastorieromans. Waarom ik dat deed, is me nooit helemaal helder geworden. Was het omdat ik zelf predikant ben en merkte dat er zoveel romanstof in het predikantenberoep en alles daar omheen zit? Koesterde ik de droom ooit zelf een pastorieroman te schrijven? Wilde ik m'n eigen pastorie-ervaringen toetsen aan die van de romanpersonages? Zocht ik bevestiging van en reflectie op eigen doen en laten? Was ik op zoek naar mijn eigen identiteit en las ik daarom die romans? Ik weet het niet.

Wat ik wel weet, is dat ik enkele jaren geleden alle romans naar de boekenmarkt van de kerk heb gebracht. Door ruimtegebrek moest ik opruimen. Het kostte me veel moeite. Elk boek had ik gelezen. Ik was er min of meer mee vergroeid. Vaak als ik langs die paar meter boeken liep raakte ik ze even aan, als een tedere liefkozing.

Nu moesten ze weg. Terwijl ik ze in dozen stopte, schakelde ik m'n gevoel uit en de radiatoren van m'n verstand zette ik op de stand hoog. Manmoedig nam ik afstand van de boeken.

Daarmee verdween geruisloos het literaire thema 'pastorieleven' uit mijn bestaan. Ik dacht er niet meer aan.

Tot die gebeurtenis, onlangs, ergens in onze provincie.

Een dominee verkeerde in onmin met de gemeente vanwege zijn onorthodoxe aanpak en optreden. Ineens kwam die ene roman, waarin ongeveer hetzelfde wordt beschreven, tot leven. Ik liep zonder na te denken naar m'n boekenkast om hem te pakken, maar ik greep in het niets. Ach ja, ik had ze opgeruimd.



Ik beseftte dat ik afstand van die boeken had gedaan zonder ze te hebben losgelaten. Opruimen is één, loslaten is twee. Ik ken mensen die kleiner moesten gaan wonen, vaak vanwege de hoge leeftijd, en verdrietig waren over wat ze moesten achterlaten. Zoveel vertrouwd dat niet mee kon. En bij veel van wat ze afstootten hoorden verhalen: oud speelgoed waar de kinderen mee speelden, plakboeken over vakanties, een stoel waarin de overleden partner zo vaak had gezeten, en zoveel meer. Herinneringen kwamen naar boven, gebeurtenissen werden opnieuw beleefd.

Soms vroeg ik later in hun nieuwe onderkomen hoe ze op de verhuizing terugkeken. Zeker, er was weemoed en soms ook nog pijn. Maar ik hoorde ook wel iets anders: het opruimen had ook ruimte gegeven, in henzelf. Die ruimte gaf gelegenheid voor iets nieuws.

Opruimen heeft ontegenzegglijk een positieve kant. Je maakt letterlijk ruimte in je huis én je maakt figuurlijk ruimte in jezelf. Dat laatste gebeurt wanneer je het opgeruimde metterdaad kan loslaten.

Vroeger vond steevast in de lente in elk huis de grote schoonmaak plaats. Daarbij werd ook opgeruimd. Die schoonmaak en opruiming vormen een soort nieuwe start. Dat dit veelal rond Pasen gebeurde, heeft misschien wel te maken met het verhaal van Pasen: een nieuw begin, het oude achterlaten, leven en laten leven. Zonder dat de schoonmakers zich dat bewust waren, verbeeldden zij met een emmer sop het grootse verhaal van Pasen!

Ds. P. Schelling



Bond de Kerkdiensten

Crèche

- 17 maart : Bas en Joëlle
24 maart : Esther
31 maart : Julia, Meike en Iefke
7 april : Anita
14 april : Bep



Kinderdienst in de Dorpskerk

Zondag 24 maart beleeft Opa Knoest een bijzonder zaai-avontuur.

Saai?! Nee, een Zaai-avontuur! Kom jij ook kijken, zingen en luisteren naar dit verhaal? We beginnen om **15.00 uur** in de Dorpskerk en na afloop **knutselen** we nog iets leuks en is er uiteraard iets lekkers te **drinken en eten**.

We zien je graag op zondagmiddag 24 maart!

groetjes, Karin, Liana, Ingrid en Charlotte

Ps. De **volgende kinderdienst** is op zondag 17 november om 15.00 uur in de Dorpskerk.

OPA KNOEST GAAT ZAAIEN



Let op!

M.i.v. zondag 7 april beginnen de kerkdiensten weer om 9.30 uur.

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.



Afscheid en terugblik ds. Nita van der Horst 10-02-2019

Vandaag neem ik afscheid van jullie, de christelijke gemeente van Oostvoorne. Er is vanaf mijn aanstelling in juni 2013 veel gebeurd. Er waren goede tijden en slechte tijden. Er lag onnoemelijk veel werk, met name op gebied van pastoraat, omzien naar elkaar, werken aan eensgezindheid en focussen op een beleid voor een geloofsgemeenschap voor jong en oud. Geen vereniging, maar een kerk met een opdracht om het Evangelie uit te dragen. Ik heb van 2013 tot 2017 erg veel met dood te maken gehad. Er waren weken dat er drie uitvaarten waren. In de begeleiding met stervenden en familie heb ik veel rijke momenten ervaren, dan zijn opeens heel veel zaken waar we ons druk over maken, anders gekleurd. Bij gelovigen wenkt de hemel en de overgave.

Met plezier kijk ik met name terug op de samenwerking met de ouderlingen. Het pastorale team dat in 2014 werd aangevuld met Barbara Broeren. Pastoraat, naast onderwijs en beleid zijn immers kerntaken van een predikant.

Met de diakenen was er altijd een voorbereiding voor de viering van de maaltijd van de Heer. Soms wist ik niet wie er zenuwachtiger was. Zij of ik. Maar het was een gezonde spanning. Heel bijzonder waren de vieringen op Witte Donderdag aan de witgedekte tafel. Dat was een maaltijd voor de liefhebbers, evenals de gemeentemaaltijden.

Je kunt van onze kerkenraad zeggen wat je wilt, maar de kerkenraad van Oostvoorne heeft met vallen en opstaan altijd geprobeerd om de gemeente te faciliteren. Ieder jaar hadden we een soort kerkenraadsweekend, die ik in ieder geval prettig vond. Soms hadden we een etentje, waardoor je tijd had om in een andere setting met elkaar om te gaan. U weet ongetwijfeld dat we met Judith en Bert als kostersechtpaar erg blij zijn. Niets is teveel. We kunnen altijd koffie of thee krijgen of zelf zetten. Het is allemaal voorradig. Ik heb menig uurtje in de consistorie doorgebracht en er gebruik van gemaakt.

Leuk en zinvol waren de school-kerkcontacten, waarbij Ingrid en ik voor alle klassen een programma hebben gemaakt. Voor sommige kinderen waren deze ontmoetingen de 1e contacten met kerk en dominee. In groep 5 nam ik altijd mijn toga's mee. Alle kinderen wilden de mantel van de dominee aan en die prachtige stola's. Met de kinderen had ik goede gesprekken.



Bond de Kerkdiensten

Zo'n uurtje in de klas of in de kerk was zo voorbij. Ik wil met name Hans Hoedemaker en Jaap van der Horst bedanken om ieder jaar met groep 7 de toren te bezoeken. De kinderen vonden dat prachtig. Ook kijk ik met heel veel plezier terug op de catechese uurtjes voor jongelui in groep 7 en de startzondagen en kerstvieringen in en bij de kerk. Chapeau/petje af voor alle jeugdleiders in onze gemeente. En niet te vergeten de groep leiders rondom de kerk. Fijne voorbereidingen en ieder jaar de afscheidsdienst en de kerstdienst. Oostvoorne heeft veel talent in huis. Ik kijk met vreugde terug op de groep mensen die de Alfa-cursus volgden. We zaten bij Peng en Yé in Happy City. Jarenlang hebben we eens in de 14-dagen op donderdagmorgen een Bijbelstudiegroep gehad. De groep was hecht en de gesprekken waren diep. Mijn laatste bijeenkomsten waren de Lutherlunches op donderdag, in het kader van 500 jaar Luther. Wat Oostvoorne ook bijzonder maakt, is geld te investeren in muziek en beamer. Is het 2014 geweest dat we de nieuwe stoelen en de beamer hebben geïntroduceerd? Dank voor het beamteam dat iedere zondag de beamer hanteert, voor de samenwerking. Dat geldt ook voor de organisten Jolanda, Ron, Henco en Marcel en niet te vergeten Elly, onze getalenteerde cantrix. Ik denk eraan hoe genoeglijk we in jouw keuken zaten en hoe jij op jouw manier een heerlijke boterham met gebakken ei fabriceerde. Samenwerking voor de gewone diensten, voor de woensdagen in de 40-dagentijd, voor de diensten met cantorij, met orgelmuziek, blokfluit, cello en piano, voor Taizédiensten. Vooral de Paascyclus en de Stille week voor Pasen zal ik missen. Ook kijk ik terug op de onvergetelijke Bach-Lutherreis samen met onze Bachkenner Jolanda, op de Lutherlunches en de harmonie in de groep. Wat hebben we mooie dingen meegemaakt aan muziek, orgels, kerken en bouwstijlen en goede gesprekken. Dat was mei 2017, vlak voor Pinksteren. Waarbij ik de Pinksterpreek maar niet op papier kreeg. De zinnen sloegen nergens op. Ik belde mijn collega Anke Dekker met de vraag de dienst over te nemen en bij Anke gingen er belletjes rinkelen en ze adviseerde me ogenblikkelijk de dokterspost te bellen. Jaap, ging NB na een nachtje nachtbraken in het ziekenhuis, die Pinkstermorgen naar de kerk om de ballonnen te regelen. Ze hadden zeven kleuren, de kleuren die symbool stonden voor de gaven van de heilige Geest.'s Nachts lag ik in Dirksland en vanaf die tijd volgde er een zware operatie aan mijn rechter halsslagader in het Erasmus. Terugkijkend



Bond de Kerkdiensten

heb ik het gevoel dat ik 1,5 jaar niet heb geleefd. Alsof de tijd aan mij voorbij ging. Het was, nadat ik besepte dat er blijvende schade was, met name op gebied van balans en zicht, een tijd van rouwen. Ik kon niet lezen en miste de input van kennis. Vele uren heb ik, geloof ik, nietszeggend in een stoel gezeten, terwijl de tijd ongemerkt verderging.

Ik heb tijd gehad om te rouwen, afscheid te nemen van mijn ambt en samen met Jaap ga ik een nieuwe fase van ons leven tegemoet.

Ik wil alle gemeenteleden bedanken voor hun lieve en bemoedigende telefoontjes. Dat doet goed. Daar is Oostvoorne goed in en daar mogen jullie trots op zijn.

Ik wil met name Jan en Jan bedanken, dat ze op dit moment voorzitter en scriba willen zijn en alle kerkenraadsleden om de kar te blijven trekken voor het faciliteren van de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus. Ook heb ik een fijne groep collega's op Voorne-Putten. De werkgemeenschapsbijeenkomsten in de consistorie van Brielle waren goed en harmonieus, de contacten onderling zijn soms heel hecht. Dank voor jullie vriendschap.

Tot slot, ik zie Tine Dam van de kerkvisitatoren classis Brielle en Schiedam. Bedankt voor de goede samenwerking.

Helaas bestaat de visitatie niet meer zoals wij dat kenden. Ik ben ongeveer 8,5 jaar visitator geweest in Friesland en Zuid-Holland. Ik genoot van dit bovenplaatselijk werk.

Rest mij nog onze kinderen en grote kleinkinderen te bedanken voor jullie belangeloze hulp en niet in de laatste plaats mijn lieve Jaap, een betere mantelzorger kan ik mij niet wensen.

Tot slot als samenvatting van de preek:

Wees blij in de Heer en wees eensgezind in liefde naar elkaar.

Bedankt voor de fijne afscheidsdienst, het prachtige bord met de kerk van Oostvoorne en de goede giften. Jaap en ik hopen dit jaar van de cheque gebruik te maken en Florence te bezoeken. Daar kom ik op terug.

In het bijzonder wil ik Helma, die optrad namens de kinderkerk, bedanken voor een prachtig eigengemaakt cadeau. Het heeft een plaatsje in mijn studeerkamer. Dank jullie wel voor de prima levensmiddelen uit Voorne-Putten.

Gods zegen toegewenst.



Van de scriba - De lente is in aantocht

Al die fluitende vogels.... wat een positief geluid. En wat te denken van het licht 's morgens eerder en 's avonds langer.... en hogere temperaturen. Die hogere temperaturen hebben we de afgelopen week wel gehad zeg! Wat een omstandigheden. De natuur en dus het leven ontwaakt weer. Op het moment van schrijven is het bijna aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. We werken weer naar Pasen toe, een bijzondere en mooie periode in onze Christelijke tradities.

Vorig jaar heeft de kerkenraad besloten in de Stille week alleen de vieringen te doen van Witte Donderdag (Avondmaal), Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Nachtdienst) met 1e Paasdag als zondagse afsluiting. In de kerkenraad is de afgelopen tijd gesproken of de aanvangstijd voor de nachtdienst van Stille Zaterdag gewijzigd moet worden, dit omdat het aantal bezoekers voor die dienst de afgelopen jaren wat achter blijft. Vooralsnog blijft deze aanvangstijd zoals deze al jaren is namelijk om 22.00 uur.

De beroepingscommissie (BC) is de afgelopen weken zeer actief geweest. In de kerkenraadsvergadering van februari heeft de voorzitter van de BC een positieve rapportage gegeven. Positief wil echter niet zeggen, dat er al resultaat is en de spreekwoordelijke "witte rook" te zien is. Spannend is het wel. We wachten in spanning af en wensen de BC veel succes bij het werk waar zij vol overgave mee gestart is. De pastorie is in elk geval al bijna gereed. Petje af voor de mensen van het CvK die daar veel, heel veel werk in hebben gestoken. Er is veel werk verricht en verbeterd in de pastorie. Lees ook het stukje van het CvK hierover elders in dit kerkblad.

Een onderwerp waar in de afgelopen KR vergadering over is gesproken is een plan vanuit de diaconie om na het nieuwe avondmaalskleed ook de antependia te gaan vervangen. De huidige kleurige kleden die aan de kansel hangen en op de avondmaaltafel liggen hebben vele jaren dienst gedaan in onze kerk, maar de tand des tijds heeft zo zijn sporen nagelaten. De diaconie heeft het initiatief genomen en de kerkenraad gevraagd nader onderzoek te willen gaan doen in de mogelijkheid voor aanschaf van nieuwe kleden en daar een commissie voor samenstellen in te stellen die de mogelijkheden gaat onderzoeken. De kerkenraad is akkoord met dit initiatief en is benieuwd naar de uitkomst.

U wordt hierover door de diaconie verder op de hoogte gehouden.

In het avontuur "zoektocht nieuwe ambtsdragers" kan ik u melden dat



Frans Worst bereid is gevonden na dit seizoen nog in elk geval 1 jaar door te willen gaan als diaken. Frans is kortgeleden in de nieuwe classis Delta verkozen tot ambtsdrager en zal binnenkort ook daar aan de slag gaan. We zijn trots dat de keuze uiteindelijk op Frans is gevallen en wensen hem veel wijsheid toe in zijn rol aldaar. Maar daarnaast zijn wij natuurlijk ook erg blij met zijn bereidheid zijn rol voort te zetten als diaken in onze eigen diaconie.

Dit houdt in dat we straks in oktober in elk geval 2 nieuwe ouderlingen (pastoraat) hopen te kunnen bevestigen. U als gemeente wordt uitgenodigd met namen van geschikte kandidaten te komen of als u zelf interesse heeft contact op te nemen met één van de leden van de kerkenraad.

Wij vragen uw begrip en bereidheid mee te denken en mee te doen. Mocht u gevraagd worden voor een rol in de kerkenraad en daar eens serieus over na te denken dan hopen we dat u dat ook wilt doen (in elk geval het serieus overwegen) en mocht u al eerder gevraagd zijn daar toch begrip voor te tonen en ook ons als kerkenraad daarbij te helpen en ons te begrijpen.

De kerkenraad is een groep mensen die zich vol inzet voor het werk in de gemeente en die dat geheel belangeloos doet, wij zijn geen professionals maar vrijwilligers, mensen die bereid zijn hun spaarzame vrije tijd te investeren voor de gemeente als geheel. U mag mij als scriba altijd om advies, raad of informatie vragen en mocht u informatie over de specifieke rol van ouderling willen hebben, vraag het aan Maartje Bergwerff of Ate v.d. Kooi. Zij zijn de mensen met ervaring en zij kunnen u haarfijn vertellen over het werk wat zij momenteel verrichten.

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad,
Jan Herlaar, scriba

Bibliodrama "Het verhaal over Lazarus"

Voor iedereen die plezier heeft in spel en iets nieuws wil ontdekken in een Bijbelverhaal en in zichzelf.

Onder leiding van ds. Helene Perfors maken we kennis met Bibliodrama. Tijdens het spelen proberen de deelnemers zich in te leven in één of meer figuren uit een bijbeltekst.

Het thema van de 40-dagentijdscampagne 2019 is "een nieuw begin"



Pastoraal Nieuws

Daarom is er gekozen voor "Het verhaal van Lazarus". Lazarus, de broer van Maria en Marta, die door Jezus tot leven wordt gewekt nadat hij vier dagen in het graf ligt. Dit verhaal in de 40-dagentijd geeft een vooruitblik op Pasen. Door middel van bibliodrama staan we stil bij dit verhaal. Letterlijk.

Wanneer?

Plaats : Consistorie Dorpskerk

Datum : dinsdag 2 april 2019

Tijd : 19.30 uur



Diakonaal Nieuws

Paasgroetenactie 2019

Ieder jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie. Door een kaart te versturen naar een gedetineerde in Nederland of in het buitenland, zorgt u ervoor dat hij of zij zich gesterkt voelt. Voor gedetineerden is het bemoedigend om een kaart te krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het helpt hen bij het maken van **een nieuw begin**.

Omdat we geloven in delen, zit er ook een tweede kaart aangehecht die de gedetineerde zelf kan versturen naar iemand om hem of haar heen. Op de zondagen 24 maart, 31 maart en 7 april kunt u na de dienst kaarten schrijven. Vermeldt geen adres of woonplaats, maar wel een groet en uw naam.

De commissie Kerk in Actie zal voor verzending zorgen.

Wij hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen.



Sobere maaltijd

In de Stille Week wordt op woensdag 17 april weer een sobere maaltijd gehouden in de kerk, aanvang 18.00 uur. Op zondag 7 en zondag 14 april ligt er een intekenlijst klaar in de kerk; hierop kunt u aangeven dat u met ons mee wilt eten.

Samen eten is elkaar ontmoeten, is verbondenheid met elkaar.

Namens commissie Kerk in Actie,
Annie van Maanen, Els van Teijlingen,
Trudy van Noordt, Elly van der Hoek

De kerkteléfono

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerkteléfono, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



Diakonaal Nieuws

Collecten maand februari

datum	doel	totaal
3/2/19	Diaconie	€ 163,67
	Kerk	€ 121,50
	Werelddiaconaat	€ 163,25
10/2/19	Diaconie	€ 173,51
	Kerk	€ 159,89
	Catechese & educatie	€ 86,70
17/2/19	Diaconie	€ 152,48
	Kerk	€ 74,00
	Noodhulp KiA	€ 108,40
24-2-2019	Diaconie	€ 58,20
	Kerk	€ 104,30
	Missionair	€ 79,50
	Leemgaarde / februari	€ 85,90
	Totaal	<u>€ 1.531,30</u>

Avondmaalproject 2019

In een vorig kerkblad heeft u kunnen lezen dat het avondmaalproject 2019 bestemd is voor NOAD, Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling. NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen.

Zij krijgen training, technische kennisoverdracht, klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. Naast het vergroten van de voedselzekerheid wil NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen verbeteren.

In Pakistan wordt het krijgen van een kindje met een verstandelijke beperking door veel mensen gezien als een schande of misschien zelfs wel een straf van God. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak verborgen. NOAD werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke beperking. NOAD richt zich juist op het laten meedoen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin.

Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt met fysio-



therapie, medicijnen en medische controles. Revalidatiewerkers van NOAD bezoeken wekelijks de gezinnen en geven eenvoudige therapeutische adviezen aan de ouders.

NOAD traint ook onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.

Allerhande Kerkelijk Nieuws

De Herberg zondag 17 maart weer open!

Zondagmiddag 17 maart vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. Het is alweer de laatste van dit seizoen.

Te gast is de heer Arie Boogert. Hij heeft een lepeltjesverzameling die hij ons graag laat zien. Hij heeft alle lepeltjes van Rockanje maar ook andere. U kent het misschien nog wel, bij bijzondere gelegenheden of locaties kon je een lepeltje kopen met aan de bovenkant een afbeelding van een gebouw of iemand uit het koninklijk huis. Als u thuis ook één of meerdere van deze lepeltjes heeft, neemt u ze mee!

U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en
Liesbeth van Wijnen



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Denkend aan de dood kom ik tot leven

Presentatie boek Piet Schelling 21-03-2019

Locatie: De Hoeksteen,

Burg. Kampschöerstraat 25,
2681 AB Monster

Tijd: De aanvang is 19.30 uur en duurt tot
uiterlijk 21.00 uur; vooraf staat de
koffie/thee klaar; na afloop heffen we
het glas.

Boek: Het boek is na afloop ter plekke
beschikbaar.



Beste gemeenteleden,

In januari zijn er namens het College van Kerkrentmeesters 685 brieven verzonden of bij u bezorgd, met het verzoek het toezeggingsformulier voor uw vrijwillige bijdrage 2019 zo spoedig mogelijk te retourneren.

Tot nu toe zijn er ongeveer 80 formulieren terug gekomen.

Zoals u zult begrijpen zouden we graag meer schriftelijke toezeggingen ontvangen. Ook al heeft u al geld overgemaakt of bent u dat van plan, dan nog zien wij de toezeggingsbrief graag terug voor onze financiële planning.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Peter Eggink

Bijdrage administrateur

Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Verbouwing Pastorie Hoflaan

Enige tijd geleden hebben we u bijgepraat over de stand van zaken rond de pastorie aan de Hoflaan. We geven u weer even een opgave van de stand van zaken van dit moment.

Er is besloten om de pastorie weer eens een goede onderhoudsbeurt te geven en zo onze nieuwe predikant het gevoel te geven dat hij of zij van harte welkom is.

We zijn begonnen met het slopen van de vloer in de woonkamer, de schoorsteen en het keukenblok. Hierna zijn de buitenmuren geïsoleerd en



Allerhande Kerkelijk Nieuws

is in de woonkamer een nieuwe vloer met vloerverwarming aangebracht. Op de bovenverdieping zijn de dakramen vervangen, en binnen is het huis geschilderd. De tuin is grotendeels leeggehaald en een stuk onderhoudsvriendelijker gemaakt. De elektrische installatie is geheel gecontroleerd en nagezien, en er is een nieuwe meterkast geplaatst. In maart wordt de nieuwe keuken geplaatst, en in april worden zonnepanelen op het dak geplaatst zodat we op onze manier ook bijdragen aan een beter milieu. In de zomer zal het schilderwerk buiten worden beoordeeld. We hopen u volgende keer te kunnen melden dat de pastorie weer bewoond is.

Nieuwe medewerker in het CvK voor de Vrijwillige bijdrage

Zoals u waarschijnlijk weet werden alle werkzaamheden en de hele bijbehorende administratie van de vrijwillige bijdrage verzorgd door Hans van Driel. Hans heeft aangegeven hiermee te stoppen, en dus werd er gezocht naar een opvolger. We zijn bijzonder blij u te kunnen mededelen dat Peter Eggink bereid is dit over te nemen. We kunnen er dus van verzekerd zijn dat dit belangrijke werk gewoon door blijft gaan, en dat is voor ons een hele zorg minder. Peter, we heten je van harte welkom in het CvK en we hopen op een goede samenwerking. Rest ons nog Hans hartelijk te danken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hans, je laat ons een goed draaiend systeem na, waar we nog veel jaren ons voordeel mee kunnen doen. Nogmaals hartelijk dank!

Namens het CvK,
Kees Beukelman

Kringloopwinkel "Het Vervolg"

We kijken met volle tevredenheid op het afgelopen jaar terug! Er is met veel plezier veel werk verzet.

De winterse kou is steeds een nieuwe uitdaging voor ons. Handschoenen en shawls, eventueel verstrekt door de afdeling kleding en het harde werken natuurlijk, houden ons warm. Afgelopen zomer hadden we trouwens een langdurige hittegolf waardoor het nodig was de verkoop op de bovenafdeling te sluiten wegens de warmte, voor het eerst sinds ons bestaan. Nog steeds wordt er gewerkt aan de verbetering van het interieur. Boven worden de kozijnen en ramen vernieuwd en beneden komt er een nieuw keukenblok en wordt het toilet gerenoveerd. Er kwam een prachtige



Allerhande Kerkelijk Nieuws

paskamer en er wordt wel gezegd: "het lijkt de Bijenkorf wel"!

Het koffie-uurtje 's morgens is een belangrijk moment van de dag. We zien elkaar dan bijna allemaal en er wordt veel informatie uitgewisseld.

Soms krijgen we bijzondere spullen binnen die o.a. door Jan de Rijke via de internetveiling worden aangeboden. Ook een poeziealbum keerde weer terug naar de eigenaresse. Er wordt vanzelfsprekend veel opgeruimd, geselecteerd, geprijsd en schoongemaakt. Zelfs de zonnepanelen kregen van Mijnie de Jong en Riet Oudwater een wasbeurt.

Langzamerhand komen we wel tot de ontdekking dat we te maken krijgen met ruimtetekort, zoveel wordt er door de ophaalploeg o.l.v. Bart v.d. Reijden binnengebracht. Samen met Siem Emmerzael, Bert van Balen en Jan Herlaar wordt er wat afgesjouwd!

In goed overleg met de diaconie, waar Joke Kruijk lid van is, werd er ruim aan goede doelen gegeven. Ook kleine projecten in deze omgeving konden een giff verwachten, zoals st. Nikan van de minipaardjes, zorgboerderij "Op aarde", zorgopvang Argos te Maassluis, het Leger des Heils en de Agathahoeve kregen een bedrag. Niet alleen in geld, ook in natura wordt er veel gegeven. Betty van Reek heeft daar een mooi overzicht van gemaakt dat we in de winkel hebben opgehangen, zodat de klanten kunnen zien waar hun geld blijft. Al met al proberen we zo duurzaam en circulair mogelijk te werken.

In oktober ontvingen we voor het eerst een schoolklas, groep 7, van de CNS, om de kinderen te laten kennismaken met het fenomeen kringloopwinkel. Het werd een erg geslaagde middag en voor herhaling vatbaar.

We deden mee met de kerstmarkt op het kerkplein. De opbrengst van de verkoop van de spullen op de kerstkraam werd een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe haan op de toren van onze kerk, die tot grote verbazing van een ieder tijdens werkzaamheden aan de toren werd gestolen. De opbrengst van € 250,- werd aan wethouder Roza overhandigd, die erg verrast was door dit gebaar. Zij beloofde dat een nieuwe haan zal worden aangeschaft. Het gaat om een aanzienlijk bedrag!

Alles overziende is er weer ontzettend veel werk verzet door al onze medewerkers. Met elkaar vormen we een fijn team. De kringloopwinkels staan in de media in de volle belangstelling en het blijft ook bij ons een succesvolle onderneming. We bevelen de winkel van harte bij u aan!!

Riet Eggink



High-Tea in de kerk

Zondag 3 maart hebben we een High-Tea georganiseerd voor de mensen die de afgelopen 2 jaar zijn ingeschreven in onze gemeente.

Op deze middag hebben we, onder het genot van heerlijke thee en koffie, duindoornbonbons, muffins, sandwiches, cakejes, brownies en uiteraard scones, nader met elkaar kennis gemaakt en te horen gekregen wat er naast de zondagsdienst, in en om onze kerk nog meer te beleven is.

Riet Eggink heeft ons zeer enthousiast verteld over het werk in de Kringloop en hoeveel vrijwilligers daar wel niet aan deelnemen (56 mensen zijn daar actief aan het zorgen dat alle gebruikte spullen weer een nieuwe bestemming krijgen)

Het stokje werd daarna overgenomen door Hans Hoedemaker die meteen begon met een rondleiding door het kerkgebouw en ons alles vertelde over de ramen, het orgel, de toren, de kansel incl. zandloper. Wat weet hij er enorm veel van!!!



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Tenslotte vertelde Liesbeth van Wijnen ons over de inloopochtend op woensdagmorgen, waar heel veel mensen voor de gezelligheid binnenlopen, en de Herberg die 1x in de maand op zondagmiddag gehouden wordt en waar dan iemand iets vertelt en laat zien over zijn/haar hobby, die enthousiast wordt uitgeoefend.

Kortom, de middag was eigenlijk te kort om alles te vertellen.

Hierbij wil ik ook iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft geleverd om deze middag te laten slagen!!!

Vriendelijke groet, Sjanie Verhulp

Zingen in de Kerk evenement in Zuidland

Paastour The Psalm Project

The Psalm Project, regelmatig te zien in "Nederland Zingt" en te horen op "Groot Nieuws Radio", zijn een begrip in Nederland. Met een eigentijdse vertaling van de psalmen trakteert deze band bezoekers op een sfeervol en verrassend concert, dat jong en oud aanspreekt.

Op zondagavond 31 maart komt The Psalm Project naar de Welkomkerk in Zuidland. Het concert, onderdeel van de Paastour van de band, is van 19.30 tot 21.00 uur. Kaarten kosten 2,95 euro per persoon en zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl.

Verhalen, luisterliederen en meezingen

Bijzonder aan de concerten van The Psalm Project is de afwisseling met verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen.

Aandacht en collecte voor Kerk in Actie

Er is geen pauze. Tijdens het concert wordt wel aandacht gevraagd voor het project van Kerk in Actie: "Versterk de Kerk in het Midden-Oosten Syrië". Aansluitend wordt daarvoor gecollecteerd.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932

e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.nl



**GELOOF DAT
DOODGEWOON
WORDT, GAAT
GEWOON DOOD**



Data om te onthouden:

- Woensdagmorgen is er inloop in de consistorie van de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam.
- Elke maandagavond: Cantorij repetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk.
- 21 maart: Presentatie boek Piet Schelling. De Hoeksteen, Burg. Kampschöerstraat 25, 2681 AB Monster. Aanvang 19.30 uur.
- 23 maart: Workshop "kerk en dementie". Boerderij op Aarde, Sleepseweg 9, Brielle. Aanvang 14.00 uur.
- 2 april, 19.30 uur, consistorie Dorpskerk: Bibliodrama door ds. Helene Perfors, "Het verhaal van Lazarus"
- 13 april: Reünie oud leiding R.O.T. kamp. Ver. gebouw Tinte. Aanvang reünie 16.30 uur. De bonte avond 20.00 uur.



Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 1 april 2019 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 13 april 2019 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

Interim predikant ds. P Schelling, tel. 0174 28 73 65

Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82

Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084 506085

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

vacant

Interim predikant

Ds. P Schelling

Tel. 0174 - 28 73 65

interimpredikant@kerkoostvoorne.nl

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL

Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

scriba@kerkoostvoorne.nl

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

